

Wereldreligies

Het begrip van wereldreligie omvat meestal de 5 volgende religies:

- Het christendom met ongeveer 2,1 miljard volgelingen
- De islam met ongeveer 1,3 miljard volgelingen
- Hindoeïsme met ongeveer 850 miljoen volgelingen
- Boeddhisme met ongeveer 375 miljoen aanhangers
- Het Jodendom met ongeveer 15 miljoen volgelingen



Het christendom is een monotheïstische religie. Het is gebaseerd op de leringen van Jezus van Nazareth die Gods Zoon is en volgens het Heilige Schrift de redder van de mensheid is. De aanhangers van het christendom worden Christenen genoemd. Het heilige boek is de Bijbel. De aardse volksvertegenwoordiger is de paus in het Vaticaan in Rome.

Er is een oosterse traditie, de Orthodoxe Kerk, die vooral in Oost-Europa in de Balkan, het Midden-Oosten, India en Noord-Afrika te vinden is.



De Westerse traditie is verdeeld in de Rooms-katholieke Kerk en de Evangelische Kerk. Naast deze hoofdkerken zijn er zoals in elke religie, vele andere belijdenissen.



Ook **de islam** is een monotheïstische religie. God wordt Allah genoemd en het heilige boek is de Koran. In de Nederlands sprekende regio worden de aanhangers moslims genoemd. Naast de Koran, dat is het letterlijke woord van God, gelden de woorden en daden van Mohammed als bron van geloof.

De qua aantal grootste groep in de islam zijn de Soennieten (ca. 85%), gevolgd door de sjiïeten. Er zijn nog meer stromingen, die vaak ook geografisch verdeeld zijn.

Het hindoeïsme heeft zijn oorsprong in India, zijn volgelingen worden hindoes genoemd. Het bestaat uit verschillende religies, die zich overlappen maar ook verschillen vertonen. De meeste aanhangers van het hindoeïsme geloven in reïncarnatie, dat leven en dood een kringloop vormen. Een van de oudste geschriften zijn de Veda's. Het hindoeïsme is bekend om zijn kastenstelsel, dat op grond van discriminatie verboden werd.



Wereldreligies

Het Boeddhisme is vooral veelvoorkomen in Zuid- en Oost-Azië. Basis van deze religie zijn de leer van Siddharta Gautama, die in het noorden van India leefde en wordt aangeduid als „historische Boeddha.” Boeddhisten geloven dat ieder levend wezen is onderworpen aan een eindeloze cyclus. Het nirwana, dus het doorbreken van deze cyclus kan slechts worden bereikt door naleving van de geloofsovertuigingen en hij geen verlangen meer kent.



Het Jodendom is een monotheïstische religie. Het heilige boek van het Jodendom is de Thora. In tegenstelling tot het christendom en de islam, doet het Jodendom afstand van de bekering van andere godsdiensten. Ook hier zijn er verschillende stromingen zoals het orthodoxe Jodendom of het liberale Jodendom.

Ruwe indeling van de religies wereldwijd:



O jee, de letters zijn door elkaar geraakt - welk woord zoeken we hier?

