

Het Wilhelmus - Volkslied van Nederland

Definiëren we een volkslied als een eenheid van melodie en tekst, dan is **het Wilhelmus** vermoedelijk **de oudste in de wereld**. Ze wordt vanaf de 16de eeuw gezongen. Officieel is ze pas sinds 1932 het volkslied van Nederland.

De tekst werd tussen 1568 en 1572 geschreven ter ere van **Willem I van Oranje-Nassau**, tijdens de opstand tegen de Spanjaarden. De auteur van het volkslied is niet eenduidig bekend, maar waarschijnlijk was het Philips van Marnix.

Rond 1815, toen Nederland een Koninkrijk werd, werd dit lied om politieke redenen niet als volkslied uitgekozen. Voor korte tijd benoemde men **Wien Neêrlands bloed** tot het volkslied. De populariteit van het Wilhelmus geraakte echter nooit in vergetelheid. Op 10 mei 1932, kreeg het Wilhelmus de status volkslied van Nederland.

De hymne heeft 15 coupletten - de eerste letter van elk couplet vormen de naam van **Willem van Nazzov**.

Normaal gesproken, wordt alleen het eerste couplet gezongen. Bij feestelijke aangelegenheden ook het zesde couplet.



Wilhelm von Oranien-Nassau

Tekst:

1ste couplet:

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6de couplet:

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.