



## Het Zwitserse volkslied (Zwitserse Psalm)

- 1841 Vertoning van het lied tekst gecomponeerd door Leonhard Widmer Alberik Zwysig
- 1843 Voordracht van de Zwitserse Psalm bij de Zwitserse Federale overheid in Zürich
- 1894 Talrijke verzoeken om de Zwitserse Psalm tot het officiële volkslied te verklaren  
tot die altijd door de overheid zijn verworpen en steeds werd geweigerd met het  
1953 argument dat een volkslied moet worden ingevoerd door het gebruik door het volk en niet door een de beslissing van de regering. Voor politieke en militaire gebeurtenissen, is er nog een representatiegezang, namelijk: „Rufst Du mein Vaterland“, dat wordtgezongen op de melodie van het Engelse volkslied. Door de toename van internationale contacten, leidt dit soms tot gênante situaties bij het afspelen van de twee liederen.
- 1961 Besluit van de Bondsraad dat de Zwitserse Psalm voorlopig als het officiële  
Zwitserse volkslied geldt. Na een drie-jarige proeftijd spreken de 12 kantons  
tot in het voordeel, 7 voor een langere proefperiode en zes kantons tegen de introductie  
1975 van de Zwitserse Psalm uit. In 1965 wordt, ondanks de verdeeldheid, de Zwitserse Psalm voor onbepaalde tijd als het volkslied bevestigd en 1975 in laat de Bondsraad weten dat er een einde aan de tijdelijke status komt.
- 1981 Op 1 april 1981 verklaard de Bondsraad de psalm als het volkslied met het argument dat het „een echt Zwitsers lied is. Waardig en plechtig, alsmede ook dat een groot aantal medeburgers een nationaal volkslied wenst“

### 1ste couplet

Trittst im Morgenrot daher,  
Seh' ich dich im Strahlenmeer,  
Dich, du Hoherhabener, Herrlicher!  
Wenn der Alpenfirn sich rötet,  
Betet, freie Schweizer, betet!  
Eure fromme Seele ahnt  
Eure fromme Seele ahnt  
Gott im hehren Vaterland,  
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.



### 2de couplet

Kommst im Abendglühn daher,  
Find' ich dich im Sternenmeer,  
Dich, du Menschenfreundlicher, Liebender!  
In des Himmels lichten Räumen  
Kann ich froh und selig träumen!  
Denn die fromme Seele ahnt  
Gott im hehren Vaterland,  
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.



### 3de couplet

Ziehst im Nebelflor daher,  
Such' ich dich im Wolkenmeer,  
Dich, du Unergründlicher, Ewiger!  
Aus dem grauen Luftgebilde  
Tritt die Sonne klar und milde,  
Und die fromme Seele ahnt  
Gott im hehren Vaterland,  
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.



### 4de couplet

Fährst im wilden Sturm daher,  
Bist du selbst uns Hort und Wehr,  
Du, allmächtig Waltender, Rettender!  
In Gewitternacht und Grauen  
Lasst uns kindlich ihm vertrauen!  
Ja, die fromme Seele ahnt,  
Gott im hehren Vaterland,  
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

