



## Kersttradities



Een wijdverbreid feest in Europa is het kerstfeest. De tradities variëren echter zeer.

In de Duitstalige landen staat de versierde kerstboom in het middelpunt van het feest, een feestelijke maaltijd met familie, een bezoek aan de nachtmis, de kribbe en natuurlijk de cadeautjes. De Kerstman of het Kerstkind beschikken de kinderen op de avond van 24 december.



In België en Nederland is Sinterklaasavond meestal belangrijker dan Kerstmis. De kinderen zetten hun schoenen voor de openhaard of de deur, die Sinterklaas met zijn helper Zwarte Piet met snoepjes en cadeautjes vult.

In Luxemburg, vult „Kleeschén“ (Nicolaas) en zijn helper „Housekern“ de schoenen bij de deur met snoep en fruit. De cadeautjes onder de kerstboom op 24 december, mogen pas na de nachtmis worden uitgepakt.



Heel anders is het in Spanje, daar brengen de Heilige Drie Koningen op 6 januari geschenken. Stoute kinderen krijgen alleen stukken steenkool. De kinderen moet voor de reizende koningen op de vooravond water en brood voor de deur zetten.

In Italië brengt in sommige regio's Gesù Bambino (Het Kindje Jezus) de cadeautjes op kerstavond, terwijl in andere regio's Befana (een oude weduwe) de geschenken pas op 6 januari brengt.

In Zweden, is naast de kerstdagen, de 13de december erg belangrijk. Het is de dag van de heilige Lucia. Meisjes hullen zich in witte kleren en brengen het licht naar de mensen. De geschenken worden in de noordelijke landen door de Kerstman op 24 december gebracht.



In Polen is de Adventtijd vastentijd en deze eindigt pas op kerstavond. Het feest wordt met de familie gevierd. Bij het feestmaal wordt altijd een couvert (voor een persoon) meer gedekt - voor onverwacht bezoek. Pas na de maaltijd mogen de cadeaus worden uitgepakt. Daarna gaat de hele familie gaat naar de nachtmis.

In Rusland komt op 7 januari altijd Grootvadertje Vorst (Ded Moroz) met geschenken. Hij wordt vergezeld door zijn kleindochter Snegurochka (sneeuw meisje, sneeuwvlokje).





## Kersttradities



Kun je de Kerstgroet aan de juiste taal toewijzen?

*Joyeux Noël!*

*Feliz Navidad!*

*God Jul!*

*Buon Natale!*



*Feliz Natal!*

*Merry Christmas!*

*Hyvää Joulua!*

*Prettige Kerstdagen!*

*Frohe Weihnachten!*