

Thema: Marco Polo - De ontdekkingsreiziger!

Marco Polo

(15 september 1254 - † 9 januari 1324 in Venetië)
was een Venetiaanse handelaar.

Europese handelslieden, zoals Marco Polo, ontdekten, dat in het verre oosten, in **India** en **China**, waardevolle dingen te krijgen waren, waar de rijken in Europa verzot op waren.
Dat waren vooral:



Zijde stoffen

_____ (Nootmuskaat, kruidnagels, kaneel, gember...

Gouden sieraden



Opdracht: Schijf de ontbrekende handelsgoederen op de lege regels!

Zijn reis

Marco Polo was 17 jaar oud toen hij in 1271 onder begeleiding van zijn vader en oom aan de wellicht beroemdste ontdekkingsreis aller tijden begon. Vanuit Venetië gingen ze via de Zijderoute naar het oosten richting China tot aan het hof van de legendarische Mongolenleider Kublai Khan. Al snel raakte Marco bevriend met deze leider en de keizer benoemde hem tot vertegenwoordiger, terwijl zijn vader en oom veelvuldig zaken deden. Hij zou ook nog een tijdje stadhouder van een provincie zijn geweest. Als diplomaat in dienst van de keizer leerde hij tijdens de vele dienst-reizen het Rijk kennen en verschillende buurlanden.



Werkopdracht: Volg de route van Marco Polo met een rode stift!

Als een van de eerste Europeanen kon hij de vele bezienswaardigheden en wonderen, die het middenrijk te bieden had, met eigen ogen zien. Pas na 26 jaar keerde hij als welvarende man terug naar Venetië. Helaas raakte hij verwickeld in een veldslag tegen de stad Genua en raakte daarvoor 2 jaar in de gevangenis.

Zijn verslag

Marco Polo was een van de mannen, die als eerste verslag uitbracht over het verre oosten, in het bijzonder over China, en het geografische wereldbeeld in Europa daardoor beïnvloedde... De reisbeschrijving van Marco Polo behoort tot de bekendste literaire werken van de middeleeuwen en behoort tot de 1500 eerstgedrukte boeken.

In 1490 ontwierp de Nürnberger geograaf Martin Behaim de eerste globe met behulp van Marco Polos reisbeschrijvingen.

Eveneens zette het boek van Marco Polo Christoph Kolumbus ertoe aan zijn tocht naar Zipangu (Japan) te beginnen.

Na terugkeer van zijn reis, geloofde men niet alles in Venetië, de koopmanszoon moest vooral de vreemde ideeën (zoals papiergeld), die hij uit China meenam, verdedigen. Tegenwoordig wordt de waarheid van zijn verhalen kritisch bekeken, onder andere omdat Polo noch de grote Chinese Muur, noch het buskruit, de thee of de afgebonden meisjesvoeten niet benoemde.

Raadselvossen opgelet!

1. Naam van een kruid uit Azië.
2. In welk land werd Marco Polo geboren?
3. Wie begeleidde Marco Polo tijdens zijn reis naar China? Zijn vader en zijn ...
4. Bij welke legendarische Mongolenleider trad Marco Polo in dienst als diplomaat?
5. Welke handelsgoederen namen Europese kooplieden van hun reizen mee terug?



Oplossing

