

Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
 Die ons heil der wereld bracht,  
 antwoord op ons hopen  
 Elke vogel zingt zijn lied,  
 herders waarom zingt gij niet  
 Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
 Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
 Christus is geboren!

M  
i  
d  
d  
e  
  
i  
n  
d  
e



Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  
 Bij de schapen in de stal,  
 en zij speelden samen.  
 Elke vogel zingt zijn lied,  
 herders waarom zingt gij niet  
 Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
 Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
 Christus is geboren!



W  
i  
n  
t  
e  
r  
n  
a  
c  
h  
t



Ondanks winter sneeuw en ijs bloeien de bomen,  
 want het aardse paradijs is vannacht gekomen.

Elke vogel zingt zijn lied,  
 herders waarom zingt gij niet  
 Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
 Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
 Christus is geboren!

Zie daar staat de morgenster,  
 stralend in het duister  
 Want de dag is niet meer ver,  
 bode van de luister

Die ons weldra op zal gaan,  
 herders blaast uw fluiten aan  
 Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom  
 Kere om, kere om, laat de bel-trom horen  
 Christus is geboren

